

NIEUWSBRIEF

Diensten

Zondag 22 maart 2026 is een bijzondere dienst. Het thema is "Leven met Hem, de opgestane Heer". Hierin gaat voor ds. Lourens de Jong. Muzikale medewerking wordt verzorgd door de New Adams Family. Er is deze zondag Kindernevendienst.

Let op: Deze dienst begint om **10.00** uur

Zondag 29 maart 2026 gaat Proponent mw. Anne Eggink-De Kok voor. Muzikale medewerking verzorgt Adam de Goei. Deze zondag is er Kindernevendienst.

Collecte

Zondag is de eerste collecte voor Werelddiaconaat: Meer voedsel en inkomen voor boerengezinnen in Burkina Faso. In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van de landbouw. Door klimaatverandering wordt het echter steeds droger in Burkina Faso. En als het dan hard gaat regenen kan de keiharde bodem het water niet zo snel kwijt, en overstroomt alles. Als de oogst mislukt door te veel of te weinig regen is er te weinig te eten. Daarom leren boeren en boerinnen gewassen verbouwen met zaden, die goed tegen droogte kunnen. Ook leren ze erosie tegengaan, door minder hout te kappen en maken ze zelf compost. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat het landbouwwerk van organisaties in Burkina Faso. Helpt u mee? Hartelijk dank voor uw gift.

[Collecte Kerk in Actie 2026 - Werelddiaconaat \(Burkina Faso, Veertigdagentijd\) | Kerk in Actie](#)

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte voor het onderhoudsfonds.

Bloemen

De bloemen gaan deze zondag met onze hartelijke felicitaties voor haar verjaardag naar Nelleke Slob - Brouwer. De bloemen worden weggebracht door Corine Groffen.

Mededelingen

-Bedankje

Lieve mensen van onze gemeente,
Een maand geleden kreeg ik te horen dat ik onverwacht geopereerd moest worden. Nu wacht mij een traject van een chemokuur. Alles bij elkaar ingrijpend. Wat hebt u mij en ons beide laten weten aan ons te denken op welke wijze dan ook. De komende tijd mogen we erop vertrouwen dat onze Verlosser leeft.
Iedereen bedankt en een zinvolle tijd naar Pasen gewenst.
Hartelijke groet Teuni IJzerman

Er zijn vreugdevolle berichten over jubilea en herstel, maar er zijn ook grote zorgen en verdriet binnen de gemeente. Laten we onze dank en voorbede brengen bij de Heer.

-Voorbedeboek

In de hal ligt een voorbedeboek. U kunt voorafgaand aan de dienst, of op ieder ander moment uw gewenste voorbede hierin schrijven. De dienstdoende diaken zal dit samen met de dienstdoende ouderling vervolgens met de voorganger (beoor)delen. De voorganger zal dan deze wensen in de voorbeden een plaats geven. Maak gebruik van deze mogelijkheid.
Vriendelijke groet, Piet Schakel, voorzitter diaconie



NIEUWSBRIEF

Liturgische schikking Veertigdagentijd 2026

Het thema voor de schikkingen in de veertigdagentijd is: De Geest waaiert breed uit
Tijdens de Veertigdagentijd worden we uitgenodigd om open te staan voor de werking van de heilige Geest. De Geest werkt overal en in allerlei vormen, binnen en buiten de kerk, en inspireert mensen om het evangelie te volgen — ook in een tijd van maatschappelijke diversiteit en een krimpende kerk. Op onverwachte plekken in het dagelijks leven kunnen we iets van Gods koninkrijk ontdekken. De teksten roepen ons op om ons te laten verrassen en aandachtig te zijn voor de tekenen van de Geest.

Zondag 22 maart 2026, 5e zondag in de veertigdagentijd

We lezen Johannes 11, 1-4, 17-44 met als kern vers 25

Jezus zei “ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven.

De opwekking van Lazarus toont Jezus’ macht over leven en dood en verwijst naar Zijn eigen opstanding. Marta en Maria vertrouwden op Hem, maar konden het wonder moeilijk bevatten. Het verhaal nodigt ons uit om ook vandaag open te staan voor het onverwachte van Gods koninkrijk.

-De schikking

Het verhaal gaat over bewogenheid en liefdevolle zorg voor elkaar. Rode kornoeljetakken, gebroken hartjes, skimmia en rode scabiosa symboliseren verdriet, vreugde, liefde en de werking van de Geest.

-Woorden bij de schikking

Bloemen als tranen

Huilen om het missen van een geliefde,

Geurende bloemen en rode takken herinneren aan het samengeleefde leven.

Paasproject Kindernevendienst 22 maart – Kruis



Jezus wordt door de soldaten naar Golgota gebracht, waar Hij zwaar wordt mishandeld, bespot en met een doornenkroon gekroond. Aan het kruis hangen ze een bordje boven Zijn hoofd: “Koning van de Joden”, bedoeld als spot. Omstanders, leiders en zelfs de misdadigers naast Hem lachen Hem uit en dagen Hem uit Zichzelf te redden.

Toch reageert Jezus niet met verzet. Hij verdraagt alles in stilte. Hij weet wie Hij is en welke opdracht Hij heeft: Zijn leven geven voor anderen. Zijn lijden laat zien hoeveel liefde Hij heeft voor de wereld.

Het **kruis** als teken van wat Jezus overheeft om ons te redden.

Bericht van de kerkenraad

Vorige week was de oproep aan u allen om aanwezig te zijn bij de ontmoetingsochtend na de eredienst. Daar hebben velen van u gehoor aan gegeven waarvoor onze dank.

Hoofthema was het wel of niet uitbrengen van een beroep op Anne Eggink-de Kok.

Hierover is via de Scipio-app al verslag gedaan maar omdat niet iedereen deze app heeft ook een stukje in de nieuwsbrief. De beroepingscommissie heeft uitgebreid verslag gedaan van hun werkzaamheden vanaf de start in augustus 2024 tot op heden.

Hierna was er voor de gemeente de gelegenheid om vragen te stellen.

Er was brede steun en vertrouwen in het werk, de werkwijze en de keuze voor Anne Eggink als de te beroepen predikant.



NIEUWSBRIEF

Na deze ontmoetingsochtend is de kerkenraad bijeengekomen om, na de gemeente gehoord te hebben, een definitief besluit te nemen over het uitbrengen van een beroep op Anne. De kerkenraad staat unaniem achter de voordracht van de beroepingscommissie om een beroep uit te brengen op Anne Eggink.

Het daadwerkelijk beroep overbrengen zal, op verzoek van Anne, plaatsvinden na zondag 29 maart, de datum dat Anne nogmaals voor zal gaan in de eredienst. We mogen in dankbaarheid en met blijdschap terugkijken op het verloop van dit beroepingsproces en op de manier zoals de commissie haar werk heeft mogen en kunnen doen.

Tevens wensen we Anne en haar man Bas Gods nabijheid en zegen toe bij het maken van de juiste keuze.

Namens de kerkenraad, Martien van Tuijl

Paasgroet

Met Pasen wordt er in heel Giessenburg door de gezamenlijke kerken een paasgroet bezorgd. Dit jaar wordt de groet verzorgd door de Herv kerk van GiessenOudekerk. We starten daarmee op zaterdagmorgen 28 maart om 10.00 uur vanuit onze kerk.

Wilt je meehelpen om in ons dorp deze paasgroet te bezorgen? In de hal liggen lijsten met de straten, je kan daarop je naam invullen. Met de kerstkrant is dat uitstekend verlopen, we rekenen ook nu weer op bereidwillige gemeenteleden.

Na afloop van de dienst even je naam op de lijst zetten, niet vergeten.

Jaarfeest club Immanuel

Op 24 maart a.s. hebben we weer onze jaarlijkse feestavond. Wat altijd zorgt voor verbinding en gezelligheid. Natuurlijk bent u weer van harte welkom om dat mee te maken.

Aanvang 19:00 tot 20:30 uur. Hartelijke groet, Leden en leiding Club Immanuel

Paasontbijt

'Aan tafel' zijn we welkom en is er plaats voor iedereen! Met elkaar willen we op zondag 5 april voor de Paasmorgendienst ontbijten in De Stigt om 08.15 uur. Eet u/jij met ons mee?

Ook de kindernevendienstkinderen en Jeugdkerkers welkom!

Geef je dan op via het formulier dat in de hal van de kerk ligt

of bel naar Corine Groffen 06 57317530 of Corry vd Berg 06-

51202176. Voor het ontbijt vragen we die morgen een eigen

vrijwillige bijdrage (kan ook via QR-code). De opbrengst is bestemd voor Kerk in actie: voor

Dalit-kinderen die niet naar school kunnen omdat ze niet bij een kaste horen. Kerk in actie

zorgt voor bijles voor een betere toekomst.



Kunst in de kerk

Vanuit de 3 Giessenburgse kerken is er ook dit jaar weer een expositie van 'Open je artistieke hart'.

Er zijn allerlei soorten kunst te bewonderen die rondom het bijbels thema "Levend water" zijn gemaakt. Beelden, schilderijen, muziek en gedichten. Kortom, diverse soorten kunstwerken.

Bij al deze kunstwerken is een beschrijving te vinden waarom men hiertoe gekomen is.

Zo wordt duidelijk waar je naar kijkt en wat dit kunstwerk met de maker gedaan heeft.

De expositie is op vrijdag 17 april vanaf 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 18 april van 10.00

tot 15.30 uur in de Hervormde kerk in Giessenburg.



NIEUWSBRIEF

Kijkavond The Passion

Op donderdag 2 april zullen wij na de avonddienst met elkaar The Passion gaan bekijken. Hiervoor nodigen wij niet alleen onze eigen gemeenteleden uit, maar juist ook de mensen die wij niet in een kerk zien. Dus nodig gerust je buurman, buurvrouw of vrienden uit, zodat het een mooie avond kan worden. Van harte welkom.

-Giften/collecte

U kunt uw gaven via de QR code geven.
Gebruik hiervoor de app.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Data ter herinnering

24 maart	19.00 uur, jaarfeest club Immanuel
27 maart	20.00 uur, Gespreksgroep 'Dames van het Goede Leven'
28 maart	10.00 uur, rondbrengen van de paasgroet
2 april Witte Donderdag	19.30 uur, dienst, Heilig Avondmaal
2 april Witte Donderdag	20.30 uur, na kerkdienst live kijken naar The Passion
3 april Goede Vrijdag	19.30 uur, dienst
4 april Stille Zaterdag	21.30 uur, dienst, Paaswake
5 april Pasen	8.15 uur, paasontbijt
5 april Pasen	9.30 uur, dienst
7 april	koffieochtend
10 april	soepcafé
17 + 18 april	expositie kunst in de kerk
21 april	Geloven op dinsdag
22 april	Senioren-ontmoeting

De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 29 maart 2026. Kopij voor de Nieuwsbrief vóór donderdag 26 maart 2026 om 19.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com

